

Geachte meneer Kroeze,

Wie uw naam noemt in Geesteren hoort al snel dezelfde woorden: betrokken, betrouwbaar, altijd bereid om te helpen. U bent iemand die ziet wat er nodig is en het vervolgens gewoon doet.

Al meer dan vijftien jaar bent u vrijwilliger bij de Stichting Terminale Thuiszorg Almelo, tegenwoordig onderdeel van Leendert Vriel Almelo en omstreken. In de meest kwetsbare fase van het leven staat u mensen en hun naasten bij. Wanneer iemand de wens heeft om thuis te sterven, bent u daar. Om 22.45 uur stapt u binnen bij een hulpvrager. En pas om 7.00 uur 's ochtends gaat u weer naar huis.

U waakt, houdt de situatie in de gaten en helpt waar nodig. Bij een glas water, ondersteuning bij de toiletgang of een luisterend oor wanneer slapen niet meer lukt. Uw rustige aanwezigheid geeft mantelzorgers de mogelijkheid even op adem te komen. U brengt stabiliteit in uren die zwaar en emotioneel zijn. Dat vraagt toewijding, empathie en innerlijke kracht.

Maar uw inzet beperkt zich niet tot deze intensieve zorg.

Uw passie voor de duivensport ontstond al op jonge leeftijd. In uw eerdere woonplaatsen Almelo en Oldenzaal zette u zich dan ook al actief in als bestuurder van de plaatselijke postduivenverenigingen. Toen u ongeveer vijftien jaar geleden in Geesteren kwam wonen, bent u lid geworden van postduivenvereniging De Gevleugelde Tukkers. U zit inmiddels twaalf jaar in het bestuur en bent de laatste drie jaar voorzitter. En dat voorzitterschap geeft u op uw eigen manier vorm: sociaal, betrokken en met oog voor ieder lid. U weet iedereen in zijn waarde te laten, waardeert overwinningen van clubgenoten oprecht en bent voor leden vaak de eerste hulp bij vragen of problemen. Samen met uw vrouw bent u bovendien de sfeermaker van het clublokaal.

Diezelfde energie zien we terug bij Dorpshuis Erve Kampboer. In 2016 heeft u de kaartclub in Geesteren een nieuwe boost gegeven. Elke maandagavond, van september tot mei, bezoeken zo'n 40 personen de kaartclub in Erve Kampboer. U zorgt voor de inrichting van de zaal, het wedstrijdsecretariaat, de prijzen en uiteraard voor koffie en een drankje. Voor velen is die maandagavond een vast sociaal ankerpunt geworden. Daarnaast verricht u diverse hand- en spandiensten in het Dorpshuis en bakt u één keer per jaar pannenkoeken voor de Zonnebloem afdeling Geesteren. Meer dan tachtig bezoekers genieten daar zichtbaar van. Mede dankzij uw humor voelen de personen die Erve Kampboer bezoeken zich meteen op hun gemak.

Ook bent u actief binnen de Katholieke Bond van Ouderen (KBO). Tijdens de

algemene bestuursvergadering van 13 september 2023 trad u toe tot het bestuur. Al snel bleek u een gestructureerd en creatief bestuurder met een luisterend oor. U weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden en bewaakt steeds de doelstellingen van de vereniging. Wat u bedenkt, voert u ook daadwerkelijk uit. Uw aanwezigheid geeft het bestuur een positieve impuls.

Binnen de Heilige Pancratius Parochie Geesteren bent u sinds 2019 coördinator tuinonderhoud van de kerk- en pastorie tuin. U stuurt aan, bewaakt de kwaliteit, maar werkt zelf net zo hard mee in het tuinonderhoud. En minstens zo belangrijk: u heeft oog voor de mensen in de tuinploeg. U informeert bij ziekte, leeft mee bij persoonlijke omstandigheden en houdt de groep bij elkaar. U bent daar een drijvende kracht.

Meneer Kroeze, in alles wat u doet staat de mens centraal. Of dat nu is in een stille nacht aan het bed van iemand die terminaal is, in het bestuur, in de tuin van de kerk of op een gezellige avond bij het kaarten.

U bent een vrijwilliger in hart en nieren. Betrouwbaar, warm en altijd bereid een stap extra te zetten. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.